



## Zo ben je weer op de hoogte

### Nieuwsbrief 16 juli 2024

Beste ouders, verzorgers en betrokkenen,

De laatste dagen van het schooljaar zijn ingegaan. Dagen die in het teken staan van afronden, opruimen en afscheid nemen. Afscheid van het lokaal waarin leerlingen een jaar lang hun 'thuis op school' hebben ervaren, voor een aantal klassen afscheid van hun leerkracht(en) en voor de schoolverlaters zelfs afscheid van alles wat aan de Rudolf Steinerschool verbonden is. Voor kinderen kunnen dit dagen met gemengde gevoelens zijn: zin in de vakantie, eindelijk vrij, maar ook klasgenootjes en het vaste ritme een zomer lang moeten missen. Daarom nemen we bewust afscheid van elkaar, komende vrijdagochtend in de klassen 1 t/m 6 met het uitreiken van de spreuken en de getuigschriften. Verderop in de nieuwsbrief staan de praktische zaken rondom de laatste schooldag, en een toelichting op het getuigschrift en de spreuk.

We kijken terug op een mooi schooljaar, waarin in alle opzichten veel geleerd is. Niet alleen door de leerlingen, ook door ons als team. Daarom; hoogste tijd voor de zomervakantie! We wensen jullie een heerlijke, zonnig zomer!

Met vriendelijke groet, namens het voltallige team,

Amarins Renema

## In deze nieuwsbrief

- 2 Terugblik Sint Jansfeest
- 3 Laatste schooldag klas 1 t/m 6 – vrijdag 19 juli
- 3 Het getuigschrift en de spreuk
- 4 Door de Rozenpoort
- 4 Eerste schooldag klas 1 t/m 6 – maandag 2 september
- 5 Namens de Buurtcommissie – parkeren achter Parlan
- 5 Herfstmarkt 19 oktober 2024

## Agenda

18 juli	Laatste schooldag kleuters (geen middagschool)
19 juli	Laatste schooldag klas 1 t/m 6 en oudste kleuters (tot 10.00 uur school)
20 juli t/m 1 september	Zomervakantie

## Terugblik Sint Jansfeest



Op vrijdag 28 juni vierden we ons Sint Jansfeest op beide schoolpleinen. Een feest in alle ontspanning, dankzij de goede organisatie door de leerkrachten en (klassen)ouders van klas 4 en de hulp van ouders van de andere klassen. Na de spelletjes voor kinderen, de kleedjesmarkt (vooral véél Duckies!), het schminken en de picknick werd er gezamenlijk gedanst. Al dansend begaven we ons van het voorplein naar het achterplein, waar het Sint Jansvuur al door vuurmeester Maurice ontstoken was. Onder tromgeroffel door Theun sprongen de zesdeklassers over het vuur. Niet één, niet twee, maar soms wel acht keer. Alleen, samen en met juf Merel erbij. Een echt afscheid van hun basisschooltijd, een moedige sprong richting de middelbare school.

Al die tijd was er muzikale begeleiding door ons schoolorkest, bestaande uit ouders en medewerkers van school. Dank orkestleden, wat een rijkdom!

## Laatste schooldag klas 1 t/m 6 – vrijdag 19 juli

---

Aanstaande vrijdag is de laatste schooldag. De kinderen zijn op school van 8:25 tot 10:00 uur, daarna begint voor hen de vakantie. Om 8:30 gaan we met alle kinderen naar de gymzaal om klas 6 toe te zingen en afscheid van hen te nemen.

Daarna gaan alle kinderen naar de eigen klas. Ze ontvangen hun persoonlijke spreuk en ronden met hun leerkrachten het schooljaar af. Naast de spreuk ontvangen de kinderen ook hun getuigschrift. Voor de kinderen uit klas 1, 2 en 3 is het getuigschrift gericht aan de ouders. Wij willen jullie vragen om dit in alle rust thuis te lezen. Voor de kinderen uit klas 4, 5 en 6 is het getuigschrift aan de kinderen gericht. Het is fijn dat zij dit thuis in alle rust samen met jullie lezen en niet op school al open maken.

Tussen 09.45 uur en 09.55 uur zijn de ouders van klas 4, 5 en 6 welkom om hun kind op te halen in de klas. Tussen 9.55 uur en 10.05 uur zijn de ouders van klas 1, 2 en 3 welkom om het getuigschrift van de leerkracht in ontvangst te nemen. En dan begint de grote vakantie echt!

## Het getuigschrift en de spreuk

---

Getuigschriften en spreuken nemen een belangrijke plaats in op de vrijescholen. Bij ons op school is dat ook het geval. Daarom een toelichting.

Rudolf Steiner ontwikkelde meer dan 100 jaar geleden 'das Zeugnis' voor de leerlingen en de ouders van de eerste Waldorfschule in Stuttgart. De leerkracht doet verslag van het afgelopen schooljaar. Het is geen rapport met voorgedrukte regels en hokjes vol cijfers, maar een uniek document waarin veel liefde, werk en tijd gestoken is. Leerkrachten proberen hun waarnemingen van het afgelopen schooljaar vast te leggen, en vooruit te kijken naar het komende jaar. Niet alleen de vorderingen en resultaten worden beschreven, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Wat gebeurde er op cognitief gebied, gevoelsgebied en wilsgebied? De leerkracht getuigt dus ook van de zoektocht naar het wezen van het kind.



De spreuk is voor het kind bestemd. Het is een korte tekst die het kind uitnodigt om een stap te zetten op de ontwikkelingsweg in het willen, voelen en denken. Om het voor het kind nog prikkelender te maken wordt de spreuk kunstzinnig verwerkt door de leerkracht. De spreuk vormt een slijpsteen waaraan het kind zich verder kan ontwikkelen. Aan jullie als ouders wordt gevraagd om de spreuk thuis een plaats te geven. Na de vakantie dragen de kinderen hun spreuk voor op hun geboortedag (dus niet hun verjaardag, maar de dag van de week), dit gebeurt wekelijks in de klas. Zo komt de spreuk tot leven.

De spreuk voor de zesdeklasser is een toekomstwens, om de schoolverlater een hart onder de riem te steken.

## Door de Rozenpoort

---



Komende donderdag 18 juli gaan de aankomende eersteklassers één voor één door de Rozenpoort.

Een rozenhaag van ouders en andere kleuters, waardoor de aankomende eersteklassers van de kleutergang, over het kleuterplein, naar de eerste klas lopen. Daar worden ze ontvangen door juf Prema en juf Jeanet, hun nieuwe juffen van klas 1. Nadat alle kinderen door de poort zijn gelopen, mogen ze met juf Prema en juf Jeanet de klas in. Een bijzonder moment. De aankomende eersteklassers proeven zo al even van hun nieuwe leven na de zomervakantie.

De ouders van de aankomende eersteklassers hebben, voordat de kinderen door de Rozenpoort gaan, al kennisgemaakt met de nieuwe leerkrachten.

Om 12.45 uur zijn alle kleuters vrij.

Op vrijdag komen de aankomende eersteklassers, samen met hun ouders, nog naar school. Van 8.30 uur tot 9.45 uur sluiten de kinderen, de ouders en de juffen de kleutertijd feestelijk af.

## Eerste schooldag klas 1 t/m 6 – maandag 2 september

---

De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar starten we feestelijk. Om 8.25 verzamelen we per klas op het plein. Daarna gaat iedere klas met de eigen leerkracht de school in. De eersteklassers gaan naar de euritmiezaal, de klassen 2 t/m 6 gaan meteen naar de gymzaal. Daarna komen de eersteklassers de gymzaal binnen. Zij worden door de andere kinderen, en alle leerkrachten, welkom geheten in de onderbouw. De ouders van klas 1 zijn van harte welkom om de jaaropening bij te wonen. Meer informatie staat in de brief die door de kleuterleerkrachten is verstuurd. Op maandag 2 september houden we de normale schooltijden aan. Dus: klas 1 tot 12.45 uur en klas 2 t/m 6 tot 14.45 uur. De kleuters starten hun nieuwe schooljaar op dinsdag 3 september.

## Namens de Buurtcommissie – parkeren achter Parlan

Twee weken geleden bezocht ik een bijeenkomst van bewoners en organisaties rondom de Sperwerstraat. Vanuit de buurtcommissie Havikweg klonk het vriendelijke doch dringende verzoek om op het parkeerterrein achter Parlan te parkeren. Voor de buurtbewoners is het hinderlijk dat ouders parkeerplekken in de buurt bezet houden.

Daarom bij deze: graag zo veel mogelijk parkeren op het parkeerterrein achter Parlan. Daar zijn doorgaans genoeg vrije parkeerplekken.

## Herfstmarkt 19 oktober 2024



Het duurt nog even, maar de afgelopen maanden is er alweer hard gewerkt aan het organiseren van de herfstmarkt. Ieder jaar weer een groot feest waar veel kinderen, ouders, maar ook mensen van buiten onze school naar uitkijken.

De markt kan natuurlijk niet bestaan zonder de hulp van de ouders van onze school. In de eerste week na de vakantie zullen de ouderhulplijsten gedeeld worden.

We hopen er ook dit jaar met zijn allen een prachtige dag van te maken.

## *MUZIEKLES op SCHOOL*

Sinds 2012 worden door mij na schooltijd muzieklessen gegeven aan kinderen van klas 1 , 2 en 3 .

Vanaf september kunnen kinderen van klas 1 ,2 en 3 in een groepje op muziekles komen op maandagmiddag.

We spelen op verschillende instrumenten en leren het begeleiden en spelen van liedjes uit allerlei culturen.

### **SPELEN MET MUZIEK:**

Klas 1 13.00 – 13.45

Klas 2 14.45 – 15.30

Klas 3 15.30 – 16.15

**9 september** starten de lessen van seizoen 2024-2025 weer.

**9 september van 12.45 tot 13.30 is er een ( gratis) proefles voor de aankomende 1<sup>e</sup> klassers.**

Voor informatie en opgave : Christa Bos 06 11298731  
email [christabos@xs4all.nl](mailto:christabos@xs4all.nl)





## CURSUS

### 'Opvoeden & Zo

Voor ouders/opvoeders van kinderen

Kinderen van 4 – 12 jaar

*Opvoeden een uitdagende taak? De cursus*

*'Opvoeden & Zo' geeft simpele tips!*

**In het kort:**

- Hoe geef ik mijn kind complimenten?
- Wat doe ik als mijn kind niet luistert?
- Hoe ga ik om met mijn kinderen die steeds ruzie met elkaar maken?

## *Informatie*

**Datum**

Donderdag 12, 19 september,  
3, 10 en 17 oktober 2024

**Tijd**

19:00 – 21:00 uur

**Locatie**

CJG Alkmaar Zuid  
Anna Paulownastraat 4  
1814 XB Alkmaar

**Informatie & aanmelden**

[www.ggdhn.nl/cursussen](http://www.ggdhn.nl/cursussen)





# Ingezonden berichten

Ervaar de KLANKKLEUREN van de Ouder- en vriendenkoren van de Rudolf Steinerschool Encanto en Mamoré! - Zing je mee?



Elke woensdagavond wordt de euritmie zaal van de Rudolf Steinerschool gevuld met de klankkleuren van melodieën uit alle windstreken: meerstemmig, welluidend en hartverwarmend. Een balsem voor de ziel. Het is de oefenavond van het koor "Encanto".

Ik ben Maria Tomassen... al sinds 1992 dirigente van Mamoré en Encanto. Koren voor en van ouders van de school, waarin sinds de oprichting al zó veel ouders, ex ouders, leerkrachten in zingen of hebben gezongen.

Ik ben zangdocente, opgeleid in de 'Werbeck' zang, een zangscholing op Antroposofische grondslag.

Het koor zingt met de jaarfeesten én op de voorjaars- en/of herfstmarkten voor de kinderen, ouders en de leerkrachten. Ook zingen we rond Kerst vaak Kerstconcerten voor een goed doel en geven we in het voorjaar jaarlijks een impressie van onze liederen op de landelijke Vrije School Korendagen!

Elke kooravond beginnen we met zangoefeningen om de resonantie en de vele kleuringmogelijkheden die je stem kan hebben bij het zingen van verschillende stijlen muziek te ervaren. De zangoefeningen en de natuurlijke reflex adem vergroten de reikwijdte en dynamiek van je stem.

Ben je hier nieuwsgierig naar en wil je daar van mee genieten, dan ben je van harte welkom op de woensdagavond om het te ervaren! We zingen van 20.00 – 21.45 uur in de euritmiezaal.

Informatie? 06-13288651 of [mariatomassen@gmail.com](mailto:mariatomassen@gmail.com) / [info@stemothulling.nl](mailto:info@stemothulling.nl)

Op de maandagmorgen zingen we van 8.45 -10.30 uur met een klein koortje "Mamoré" bij mij thuis (Normandiëstraat 35) omdat er op school op dat moment geen lokaal meer vrij is.

Ook daarin ben je van harte welkom om mee te zingen of het te ervaren!

Een ervaring van een zanger in het koor:

"Ik zing nu al meer dan 10 jaar met veel plezier bij het Ouderkoor van de school.

Een wonder is het om, aan de hand van Maria, elke keer de prachtigste liederen te veroveren. Steeds weer ben ik verrast hoe we eerst al aarzelend en voorzichtig van een nieuw lied proeven en dan na flink oefenen de smaak te pakken te krijgen.

Samen zingen we zo een heerlijk menu bij elkaar; van zoet naar pittig, van sappig naar knapperig. Kortom een muzikale feestmaaltijd! Kom ook en schuif bij ons aan!"

Rudolf Steinerschool

## Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Rudolf Steinerschool  
Sperwerstraat 1  
1826 KL Alkmaar  
072 561 8602  
[info@rsteinerschool.nl](mailto:info@rsteinerschool.nl)  
[www.rsteinerschool.nl](http://www.rsteinerschool.nl)

### Kopij mailen naar:

[nieuwsbrief@rsteinerschool.nl](mailto:nieuwsbrief@rsteinerschool.nl)  
(uiterlijk woensdagmiddag 12:00 uur)